



foto: © Ruud Kattenberg



**Zilt zeilt Nacht van Spakenburg - Bijzondere zelfbouwboot - Pinkster
Passaat - Meteo: Zilt's Windcalculator - Hangende Heeren in Oud Hout -
Zilt Gesprek: Ben Hoekendijk - Plus: foto's film en audio!**





foto: © Marein van der Torn - www.vandertorn.com



Bui boven Barbuda

In *Zilt* nummer 15 zagen we de *Zee van Tijd* nog voor de kust van Portugal, nu is het einde van het Rondje Atlantic al weer in zicht. Kort voor hun tweede Atlantische oversteek was deze ankerplaats bij Barbuda (boven Antigua) het decor waarin Marein en Marinda van der Torn en hun twee jonge dochters zich voorbereiden op de volgende etappe.



Onverwacht hoogtepunt

Begin mei is het druk in de noordoosthoek van het Caribisch gebied. Veel Nederlandse zeilers zijn bezig met de voorbereidingen op de Atlantische oversteek. De meeste boten vertrekken van Antigua of Sint Maarten voor de trip richting de Azoren. Maar weinig zeilers van die terugkerende vloot doen het ten noorden van Antigua gelegen Barbuda aan.

Het is Marien van de *Zee van Tijd* een raadsel waarom niet meer boten dit eiland een onderdeel van de reis maken. Marein: “Barbuda lijkt eigenlijk wel een beetje op Isla Graciosa, maar dan op z'n Caribisch: een kleine hechte vissersgemeenschap op een dor, maar schitterend eiland zonder verharde wegen. Met een vissersbootje van een *local* bezoeken we de fregatvogelkolonie in het mangrovebos en we klimmen door de grotten aan de *windward* zijde van het eiland.”



De *Zee van Tijd* ligt voor anker bij het spierwitte strand van Eleven Mile Beach. Een van de weinige andere boten daar is de Nederlandse *Fulmaris*, waar ook een peuter aan boord is.

Op hun laatste dag bij Barbuda barbecuen de twee Nederlandse vertrekkersgezinnen gezamenlijk op dit eindeloze en lege strand. Onverwacht wordt onbekend Barbuda een van de hoogtepunten in de reis van de *Zee van Tijd*. Het eiland verdient een hogere plaats op het lijstje van te bezoeken plaatsen tijdens een rondje Carieb.

Zoom in op een desolate ankerplek in Patagonië of een tropische baai in de Pacific en zie welke boten daar in een droomdecor liggen. Of tik de naam in van de boot die vorig jaar nog naast je in de marina lag en nu onderweg is naar de zon. Met een muisklik ga je door naar de website van de wereldzeiler om de laatste logboekbijdragen te lezen en de jaloersmakende foto's te zien.

Google Earth

In *Zilte Wereld* is slechts ruimte voor een deel van de wereldkaart. Door op de punaise in de kaart te klikken open je alle posities in Google Earth. Staat Google Earth nog niet op je computer, dan kun je het gratis [downloaden](#).

Geef je positie door

Alle zeilers die Nederland voor een jaar of langer achter zich laten kunnen een plek krijgen op de Zilte Wereldkaart. Mail daarvoor je positie naar ziltewereld@ziltmagazine.com. In de pop-up bij de positie is ook plaats voor een of twee korte zinnen over jezelf, je boot of de plek waar je bent. Een link naar je eigen website past daar ook in. De positie en begeleidende tekst veranderen elke maand.

